



passie

VOOR DE ALLERARMSTEN IN ZUID-AFRIKA

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING CODAH, NUMMER 1, MEI 2009



WK VOETBAL

Zuid-Afrika is in de ban van het WK voetbal dat in 2010 hier georganiseerd wordt.

Iedereen gelooft dat het hier dan beter gaat worden en hij er goed aan gaat verdienen. Overal zie je grote reclameborden en vlaggen. Er worden nu al allerlei artikelen aangeboden en verkocht.

Voetbalshirts met logo's van de deelnemende landen, ballen, toeters, enz. Iedereen probeert er wat aan te verdienen. Het wordt zeer groots aangepakt, de stadions en luchthavens worden gemoderniseerd. De verwachtingen zijn hooggespannen. De dagen worden op elektronische borden afgeteld.

Ook bij ons wordt er door vrouwen aan een kralenproject als aandenken aan het WK gewerkt om ook een graantje mee te pikken.

Geef het volk brood en spelen. Dat eerste brood ontbreekt bij velen, wekelijks maken we twee ritten met een aanhanger vol brood naar de township Mpupulanga. Die broden krijgen we van een bakkerij.

Verkiezingen.

De verkiezingen zijn in aantocht. Het hele land hangt vol met verkiezingsborden; overal waar ze maar te bevestigen zijn hangen ze aan palen. De ene kandidaat belooft nog meer dan de andere. Mooie beloften, we zien wel wat er van terecht komt.

Werkbezoek aan Nederland

Ons bezoek was een succes, vele oude bekenden hebben we ontmoet en de banden met hen aangehaald. Nieuwe contacten zijn ook gelegd. We hebben spreekbeurten in kerken en voor vele andere belangstellenden gehouden. Inmiddels zijn we weer terug, volop in de running en erg druk.

We hebben gasten uit Nederland gehad, dat brengt altijd weer extra drukte met zich mee.

We hebben een grotere ruimte voor de kerk gehuurd. Die dreigt alweer te klein te worden.



Lees verder op pagina 2



We hebben 70 extra stoelen besteld a 7,50 Euro per stuk. Wie wil er een paar voor zijn rekening nemen?

Voedsel- en kledingbank

Wij zijn bezig met het opzetten van een soort voedsel- en kledingbank voor de allerarmsten.

Aan 70 van deze families delen we wekelijks groenten en fruit uit. Sommige oude mensen lopen vaak meer dan een uur om het op te halen. We geven alleen voedsel en kleding in noodsituaties. We bezoeken de mensen eerst thuis en kijken wat er gedaan kan worden om hun papieren in orde te krijgen, de mensen kunnen meestal niet lezen en schrijven. Totdat ze een minimale uitkering krijgen geven we ze te eten. Degene die ons hierbij helpt is Clarice, een gepensioneerd sociaal werkster. Zij neemt ons heel veel werk uit handen; zij zet de dingen voor ons op papier voor sociale zaken om de papieren van de mensen in orde te krijgen. Ook brengt zij ons in contact met mensen die levensmiddelen en goederen aan ons schenken. Zij heeft een groot netwerk en kent heel veel invloedrijke mensen.

Bemoediging

We zijn erg bemoedigd doordat een Afrikaanse stichting voor goede doelen ons een gift heeft toegezegd. Dat is de eerste keer dat we een gift vanuit Zuid-Afrika krijgen.

Het voedselpakket

Help ons helpen bij een aantal gezinnen, die in de problemen zijn geraakt, vaak door ziekte, tijdelijk eens per maand een noodhulpvoedselpakket te brengen a 25 Euro. Het pakket bestaat uit: maïsmeel, rijst, bonen, waspoeder, zeep, suiker, zout, afwasmiddel met sponsjes, thee en slaolie.

Wij schatten in dat u iets meer per maand aan uw boodschappen kwijt bent.

Voelt u zich daarover niet schuldig, maar als het kan, help ons dan met een gift, hoe gering dan ook, voor de allerarmsten. Het betekent voor hen vaak gaan slapen met een volle of lege maag. U maakt voor hen vaak het verschil. Laat uw hart spreken. Deel onze passie voor de allerarmsten in dit land.

Projecten die we in de komende tijd graag willen realiseren:

Verbouwing van de keuken

De verbouwing van de keuken in ons gebouw. Die is echt te klein geworden en aan renovatie toe. Geschatte begroting ongeveer 2500 Euro.



De nieuwe kerkzaal

Het opknappen van de nieuwe kerkzaal en het vergroten ervan naar buiten toe door het maken van een afdak. Kosten ongeveer 2000 Euro.

Muziek

Muziekinstrumenten en een muziekinstallatie voor de tieners.
Een oproep voor iedereen die van muziek houdt en er dagelijks naar luistert.
Maak s.v.p. uw gift over onder vermelding van: muziek.

Het kantoortje

Het opknappen van het kantoortje en het interieur.
We schatten het op 500 Euro.

Het leslokaal

Het opknappen en verven van het leslokaal annex medische post is dringend noodzakelijk. Wie bekostigt een paar emmers witkalk en wat rollers waardoor we er weer netjes bij zitten?

Twee lemen huisjes.

Het renoveren van een rondavel (lemen rond huisje), waar 2 broertjes en een zusje alleen in wonen, hun ouders zijn aan aids gestorven. De ernaast staande rondavel, die als keuken dient, staat op instorten, de golfplaten daken ervan lekken, maar ze kunnen nog bewoonbaar gemaakt worden. Deze kinderen, evenals een aantal kinderen uit de township hebben schoolgeld, uniforms, boeken en schriften nodig, dit kost 50 tot 70 Euro per jaar per kind. Spreekt dit u aan, geef dan een kind een hoopvolle toekomst door het volgen van onderwijs Foto.



Een bakkerij/werkgelegenheidsproject.

De droom van een van onze vrijwilligers, Norma, een meid met een geweldige inzet, is een bakkerij. Zelf brood bakken voor de mensen in de township en de aidswezen die van onze zorg afhankelijk zijn, zij droomt ervan. Wie helpt of weet de weg om haar droom in vervulling te laten gaan.

Ziekenvervoer.

Financiën voor medische zorg, testen en ziekenvervoer. Mensen sterven onnodig omdat er geen geld, 5 Euro, is om naar het ziekenhuis te gaan voor onderzoek en medicijnen. Redt een mens voor 5 Euro.



De hulpverlening bestaat uit o.a.:

- ✓ Een voedsel- en kledingbank
- ✓ Onderwijs, educatie
- ✓ Engelse les
- ✓ Cursus lezen en schrijven voor analfabeten
- ✓ School- en boekengeld en het verzorgen van een schooluniform voor de allerarmsten
- ✓ Een kerkelijke gemeente
- ✓ Gespreksgroepen voor mannen
- ✓ Hulp bij het opzetten van bedrijfjes
- ✓ Hulp bij het invullen van papieren
- ✓ Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding
- ✓ Aidsvoorlichtingsdagen
- ✓ Seksuele voorlichtingsdagen
- ✓ Hulp aan zwangere meisjes met aids
- ✓ Thuiszorg voor aidspatiënten
- ✓ Ziekenvervoer naar de kliniek
- ✓ Afnemen van HIV/Aidstesten

Deelt u mee in de passie voor de allerarmsten in Zuid-Afrika?

Maak dan uw gift over naar giro 1371964 of naar giro 6200 van *Jeugd met een Opdracht* te Amsterdam met de vermelding: gift Simon en Anneke Taal (deze is dan belastingaftrekbaar).

Het adres van Simon en Anneke is
P.O. BOX 21265
4036 Bluff Durban South-Africa
Tel. 0027314675348
E-mail: simon.anneke@mweb.co.za
www.simonanneketaal.blogspot.com



CODAH
passie voor de
allerarmsten
in Zuid-Afrika

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn op zoek naar mensen die onze werkzaamheden kunnen promoten in Nederland en die onze nieuwsbrief willen verspreiden, of acties voor onze projecten willen voeren. Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons een website kan opzetten en beheren.

Bel of mail ons gerust.

Bezoek.

Wij waren blij met het bezoek van mensen uit Nederland. Zij hebben ons geholpen met de vernieuwing van de lay-out van deze nieuwsbrief. Deze verschijnt voortaan onder de naam *Passie voor Zuid-Afrika*. Zij hebben ook een algemene folder en een reisverslag geschreven. Beide folders zijn bij ons op te vragen voor acties op scholen, jubilea, bazaars, enz.

Nieuw logo

Ons logo is vernieuwd, een visje in Afrikaanse kleuren.

Geef hen niet alleen vis te eten, maar leer hen vissen, is een van onze motto's.

Onze opdracht is om vissers van mensen te zijn, om aan hen het goede nieuws, de blijde boodschap te vertellen, een boodschap van hoop, vrede, gerechtigheid en aan hen een ander koninkrijk te verkondigen, een koninkrijk dat gebaseerd is op liefde en onbaatzuchtigheid, wat mensen uitzicht biedt op het nieuwe paradijs, waar plaats zal zijn voor iedereen, ongeacht kleur of ras.

We hopen en verwachten dat er steeds meer mensen bij al onze werkzaamheden betrokken zullen raken. Mensen die ons mee gaan helpen om aan zoveel mogelijk van onze minderbedeelde mede mensen goed te doen.

Gedenk ons en het werk dat we mede dankzij u mogen doen in uw gebeden.

Met vriendelijke groeten,

Simon en Anneke Taal.

