

staan. Er wordt nog steeds zwart/wit gedacht. Er gaan nog wel een paar generaties overheen voordat dat opgelost is.

In een miljoenenstad als Durban liep welgeteld één gemengd jong stelletje.

Voor dit andere gezicht van Zuid-Afrika wil de Stichting Codah zich inzetten vanuit haar christelijke overtuiging, door een bijdrage te leveren in het lenigen van die nood. Zij beseft dat de woorden van Jezus 'geeft gij ze te eten' zowel een geestelijke als een lichamelijke dimensie hebben. De spil van deze stichting is een Nederlands echtpaar, Simon en Anneke Taal. Zij worden bijgestaan door een team van Zuid-Afrikaanse medewerkers en werken met passie in de township Mpumalanga. De allerarmsten bereiken, dat is hun doel. Afkomst en politieke overtuiging spelen hierbij

geen rol. Het geloof maakt

integraal onderdeel uit

van alle sociale hulpverlening. Respect

en zorg voor ieder menselijk leven,

jong of oud, staat hierbij centraal. Hun

werk wordt mogelijk

gemaakt door giften van

particulieren, kerken en bedrijven. Maar voor alle activiteiten

is veel geld nodig. Daarom doet de stichting Codah een beroep op uw vrijgevigheid.

De hulpverlening bestaat uit o.a.:

- ✓ Een voedsel- en kledingbank
- ✓ Onderwijs, educatie
- ✓ Engelse les
- ✓ Cursus lezen en schrijven voor analfabeten
- ✓ School- en boekengeld en het verzorgen van een schooluniform voor de allerarmsten
- ✓ Een kerkelijke gemeente
- ✓ Gespreksgroepen voor mannen
- ✓ Hulp bij het opzetten van bedrijfjes
- ✓ Hulp bij het invullen van papieren
- ✓ Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding
- ✓ Aidsvoorlichtingsdagen
- ✓ Seksuele voorlichtingsdagen
- ✓ Hulp aan zwangere meisjes met aids
- ✓ Thuiszorg voor aidspatiënten
- ✓ Ziekenvervoer naar de kliniek
- ✓ Afnemen van HIV/Aidstesten

Deelt u mee in de passie voor de allerarmsten in Zuid-Afrika?

Maak dan uw gift over naar giro 1371964 of naar giro 6200 van *Jeugd met een Opdracht* te Amsterdam met de vermelding: gift Simon en Anneke Taal (deze is dan belastingaftrekbaar).

Het adres van Simon en Anneke is

P.O. BOX 21265

4036 Bluff Durban South-Africa

Tel. 0027314675348

E-mail: simon.anneke@mweb.co.za

www.simonanneketaal.blogspot.com



CODAH



CODAH

*passie voor de allerarmsten
in Zuid-Afrika*

**IK ZIE,
IK ZIE,
WAT JIJ
NIET
ZIET...**



STOP! STA EENS EVEN STIL BIJ WAT DE MEESTE MENSEN NIET ZIEN VAN DIT VEEL OMVATTENDE, OPMERKELIJKE LAND.

ZUID-AFRIKA IS EEN LAND MET TWEE GEZICHTEN, EEN LAND VOL CONTRASTEN.

Het mooie gezicht is de prachtige, overweldigende natuur.



Weinig landen evenaren Zuid-Afrika qua natuurschoon. Glooiende akkers, golvende velden vol met rietsuiker, vruchtbare wijngaarden, machtige bergen met besneeuwde toppen, beboste valleien, stille lagunes en uiteraard de schoonheid van de vele wildreservaten met hun prachtige flora en fauna, waar je wilde dieren en kleurrijke vogels in hun natuurlijke omgeving kunt observeren. Ruim drieduizend kilometer schitterende stranden omzomen dit land met zijn eindeloze blauwe luchten, felle zonschijn, de oranje- en paarse getinte luchten tijdens de zonsopgang en zijn bloedrode en paarse getinte luchten tijdens de zonsondergang. Het is prachtig om te zien.



HET ANDERE GEZICHT

Zuid-Afrika is een wisselbad van gevoelens en indrukken. Een golfbaan voor de blanken die groter is dan de ernaast liggende sloppenwijk met tienduizenden noodlijdende, hongerige, zieke, zwarte mensen. Van alle verschillen in Zuid-Afrika is de tegenstelling tussen steenrijk en straatarm het grootst. Dit contrast is zeer schrijnend en verontrustend. Mede door de grote criminaliteit die dit met zich meebrengt, vooral in de grote steden. De ongelijke



verdeling van welvaart en kansen tussen de verschillende rassen en de verschillen in welvaart tussen de bevolking in de steden en het platteland is enorm. Veel zwarte mensen leven onder het bestaansminimum. Het ontbreekt de zwarte achtergestelde massa's aan de meest basale levensbehoeften. Er is voor hen nauwelijks perspectief.

De apartheid (een Nederlands woord dat in iedere taal overgenomen is) bestaat nog steeds. Blanke mensen wonen in mooie huizen met zwarte bedienden en tuinmannen. Ze eten en drinken op de bewaakte terrassen van de restaurants, waar donkere mensen ze bedienen en voor ze in de keuken